

Verbinding



Contactorgaan van de
Protestantse
Gemeente te Gasselte



Culturele activiteiten

Van de zondagschool

Wie zijn wij?

Kerkenraad

Predikant

Ds. L. Roersma
Lutkenend 2 (De Weem)
9462 PN Gasselte

Aanwezig op maandag, dinsdag en woensdag;
bereikbaar onder nummer 06-11232923.

e-mail: predikant@kerk-gasselte.nl

Voorzitter (interim): Jaap Lensen
e-mail: klapr@x54all.nl

Scriba: Mevr. E.L.Vreugdenhil tel. 564107

Ouderlingen

Mevr. E. Tamminga tel. 06-50613876

Ouderling-kerkrentmeesters

De heer B. van der Wal tel. 0592-265254

Kerkrentmeesters

Dhr. J.H.P. Tamminga tel. 06-42221255
e-mail: penningmeester@kerk-gasselte.nl

Diakenen

Mevr. N.A. Tingen-van Rijn tel. 06-45234170
Mevr. E.L.Vreugdenhil tel. 564107

Zondagsschoolleiding

Mevr. Sjouke Wegman tel. 565442
Mevr. Blanka Rutgers tel. 0592-262828

Ledenadministratie

Mevr. D. Meijeringh tel. 201092
e-mail: ledenadministratie@kerk-gasselte.nl

Koster

Dhr. J. van het Hof
tel. 06-26766360

Verhuur kerkelijke gebouwen

vacant, tijdelijk bereiken via mevr. E. Tamminga,
06-50613876, elsketamminga@ziggo.nl

Asverstrooiing

Dhr. J. Vermeer tel. 0592-263525

Bankrekeningnummers

Kerkrentmeesters NL 73 RABO 0321 1007 51
Diaconie NL 71 RABO 0321 1052 49
Stichting Vrienden van het Witte Kerkje
NL 34 RABO 0321 1530 57

Website kerk

www.kerk-gasselte.nl



Website Vrienden Witte Kerkje

www.vriendenwittekerkjegasselte.nl



Vrienden Witte Kerkje Gasselte





Gaan we naar de hemel of naar de hel?

Als ik deze vraag aan Siri stel, antwoordt hij: 'Ik weet niet hoe ik daarop moet reageren'. Voor wie niet weet wie 'Siri' is: het is de spraak-assistent van mijn telefoon. Siri is natuurlijk niet echt 'iemand', maar hij reageert wel op mijn spraak. Volgens de uitleg spreekt Siri Nederlands, kan vragen beantwoorden, informatie opzoeken, apparaten bedienen en zelfs grapjes maken. Het antwoord op de vraag of ik naar de hemel ga, is kennelijk toch wat te ingewikkeld. Siri is één van de vele toepassingen van A.I. (Artificial Intelligence) of te wel Kunstmatige Intelligentie. Zo vertaalde ik met chatGPT de dienst op 1^e kerstdag in het Oekraïens. En net zoals de TomTom helpt A.I. ons ongemerkt door het leven van alledag. Ook al blijft Siri mij het antwoord schuldig, toch benoemt Elon Musk de ontwikkeling van Kunstmatige Intelligentie als 'een beschrijving van de hemel: 'niemand hoeft meer te werken, iedereen heeft meer dan genoeg geld om rond te komen en elke ziekte kan worden genezen'. Er is de laatste jaren een explosieve groei gaande, waardoor de mogelijkheden die ontstaan onbegrensd zijn. A.I. kan niet alleen meer logisch en rationeel denken, waarmee het de schaakkampioen Kasparov kon verslaan, maar het is nu ook sterk doorontwikkeld in communicatie en in emotie!

A.I. als nieuwe god

Kunstmatige Intelligentie wordt daarom door veel mensen gezien als de nieuwe god. Vroeger geloofden mensen nog in 'God', als Schepper van het al. Onder invloed van de Verlichting is 'de mens' steeds meer het centrum van het universum geworden. Geleidelijk aan is er een nieuwe verschuiving gekomen. Na 'God' en daarna de 'mens' als middelpunt van de wereld, komt nu de 'technologie' in het middelpunt te staan. De technologie stuurt inmiddels ons leven en bepaalt hoe we ons leven zinvol in kunnen vullen. Vaak ongemerkt. We hoeven onze smartphone maar in de hand te nemen om te ontdekken hoe wáár dit inmiddels al is: de aanbiedingen van de supermarkt

worden door ons koopgedrag bestuurd en via logaritmen worden we naar onze voorkeursvelden gestuurd. Degenen die heel positief staan tegenover Kunstmatige Intelligentie vinden dat een goede ontwikkeling. Het kan ons gaan helpen bij het oplossen van de grote problemen waarin we beland zijn, zoals de klimaatcrisis, de ongelijkheid in de samenleving en het armoedeprobleem. De Amerikaanse filosoof Morozov noemt dat 'Tech-solutionism': de techniek die overal een oplossing voor heeft. Daartegenover zijn er ook mensen die sceptisch staan ten opzichte van al deze nieuwe ontwikkelingen. Want zoals wij geschapen zijn naar het beeld van God, zo is de Kunstmatige Intelligentie geschapen naar ons eigen beeld. Het is goed om dat helder te houden en je dat bewust te zijn. De input van A.I. wordt tenslotte altijd bepaald door de mens. Onderwijsadviseur en schrijver Barend Last geeft in zijn boeken en op Insta aan dat het belangrijk is dat we weten wat we aan het doen zijn met al die Kunstmatige Intelligentie. De wereld is weliswaar niet meer denkbaar zonder, maar het is wel goed om je te bedenken wat A.I. met jou doet. Je blijft uiteindelijk de mens die zich er niet klakkeloos aan hoeft over te leveren. Anders (en dat is het doemscenario) kan deze kunstmatige intelligentie de mens uiteindelijk gaan vervangen.

Naar de hemel of naar de hel?

Komen we met A.I. in een hemel of in een hel? Siri kan mij daar (gelukkig) geen antwoord op geven. Binnenkort mogen we Pasen vieren, het feest waarop helder wordt dat de liefde het altijd wint van het kwaad, het Licht het wint van de duisternis. In het licht van Pasen ontdekken we ook dat wij zelf bepalend zijn voor ons gedrag, zelf onze keuzes moeten maken over de manier waarop wij mens willen zijn. Op een goede of op een slechte manier. Dat is en blijft onze eigen verantwoordelijkheid, waarin we ons door A.I., God zij dank, niet mogen laten sturen.

Goede Paasdagen gewenst!

Vanuit de kerkenraad

Na een roerig jaar zijn we als kerkenraad weer in rustiger vaarwater gekomen en zien we het komende jaar weer met vertrouwen tegemoet.

Met pijn in het hart hebben we afscheid moeten nemen van onze voorzitter, Gerja Ritsema die met zoveel enthousiasme deze taak op zich genomen had. Maar helaas was het niet voor haar weggelegd deze taak te voltooien.

Op advies van de visitatiecommissie is er gezocht naar een externe interim voorzitter.

Deze hebben we gevonden in de persoon van Jaap Lensen. Jaap woont in Buinen, is lid van de PKN gemeente te Borger, maar woont regelmatig de diensten in onze gemeente bij.

Tot april 2024 zal hij deze functie vervullen.

We zijn daar erg blij mee, omdat er nogal wat werk op beleidsterrein op ons af komt in het komende jaar

Zo moeten we hard aan de slag met een nieuw beleidsplan, gaan we dit jaar weer meedoen aan “Feest van de Geest” en ook in de “stille week” zullen er weer op 4 dagen diensten gehouden worden.

Dat vraagt de nodige inzet van de kerkenraadsleden en vrijwilligers.

‘Feest van de Geest’ zal gehouden worden vanaf Hemelvaartsdag t.e.m. tweede Pinksterdag.

Intussen zaten we ook al een jaar zonder scriba en dat maakte dat er zaken soms ergens bleven hangen of bleven liggen.

De taken waren over verschillende mensen verdeeld, maar we merkten dat dat toch niet ideaal was. Daarom heeft ondergetekende, besloten het scribaat op zich te nemen .

Ik had al een aantal taken het afgelopen jaar op me

Ik drink op de mensen
Die bergen verzetten
Die door blijven gaan
met hun kop in de wind
Ik drink op de mensen
Die nog risico's nemen
Die blijven geloven
Met het geloof van een kind.

Ik drink op de mensen
Die dingen beginnen
Waar niemand van weet
Wat de afloop zal zijn
Ik drink op de mensen
Die met vallen en opstaan
Niet willen weten
Van water in wijn.

Ik drink op de mensen
Die blijven vertrouwen
Die van te voren niet vragen
Voor hoeveel of waarom
Ik drink op de mensen
Die door blijven douwen
Van: doe het maar wel
En kijk maar niet om.

Ik drink op het beste
Van vandaag en van morgen
Ik drink op het mooiste
Waar ik van hou
Ik drink op het maximum
Wat er nog inzit
In vandaag en in morgen
In mij en in jou.

- Paul van Vliet -



genomen en zal ook de taken die verdeeld waren weer zo veel mogelijk op me te nemen en mijn uiterste best doen alles zo zorgvuldig mogelijk uit te voeren.

Tot slot, we zijn nog maar met weinig kerkenraadsleden en er is veel te doen. We doen daarom een dringend beroep uw betrokkenheid bij onze kerk te laten blijken en een aantal jaren verantwoordelijkheid te dragen als ambtsdrager.

Namens de kerkenraad,
Lies Vreugdenhil, scriba

Overzicht culturele activiteiten in Witte Kerkje

10
maart

Zondagmiddag 10 maart 2024

lezing Drentse tradities het hele jaar door (“Drentse kalender”) door dr. Henk Nijkeuter. Henk spreekt o.a. over de tradities met Kerst, midwinter, Palmpasen, Pasen.

De eerste 2 weekenden van april vinden evenementen plaats in samenwerking met de Stichting Gasselte 40 – 45. Als herinnering aan de bevrijding van Gasselte op 13 april 1945.

7
april

Zondagmiddag 7 april

een uniek optreden van de Serenade Sisters (4 zangeressen o.a. zangeres Martijje) en Egbert Meijers (muziek afgewisseld door teksten over Vrede, Vrijheid, Veiligheid. Schoolkinderen zullen in de week erna een herdenking houden bij het monument voor de gesneuvelde Franse parachutist.

13
april

Zaterdag 13 april

is een wandeling langs historische WO II plekken in en om Gasselte met uitleg van gidsen. Op en nabij het parkeerterrein bij de kerk een kampement met oude voertuigen en mensen in historische uniformen ed.

26
mei

Zondagmiddag 26 mei 2024

uitvoering van 3 eenakters door Toneelvereniging DES. **Zomer:** spetterend en swingend optreden in de Muziekkoepeel (in voorbereiding).

14
sept.

Zaterdag 14 september 2024

Culturele Open Monumentendag, in voorbereiding is een **Pop Up Expositie** van enkele lokale kunstenaars in het Witte Kerkje.

U kunt de organisatie van deze en andere activiteiten steunen door de Stichting Vrienden van het Witte Kerkje Gasselte te ondersteunen met een donatie. Maak uw gift over naar Stichting Vrienden van het Witte Kerkje, Bankrekening: NL34 RABO 0321 1530 57. Het betreft een stichting met ANBI status: giften zijn aftrekbaar voor de belasting. Andere doelen van de stichting: behoud monumentale kerkgebouw, onderhoud historische kerkhof en het kerkorgel. Ook het blad Verbinding wordt door de Stichting Vrienden betaald. Zie voor meer informatie ook de nieuwe website van de Stichting: <https://www.vriendenwittekerkjegasselte.nl>

KLEURPLAAT



Geboren



Op 3 september 2023 werd **Julen Noah** Heijerman geboren, zoon van Bart en Bernise Heijerman :

Op 7 november 2023 werden André en Martine Heijerman - Pool, verblijd met de geboorte van hun zoon **Stijn Rienk**. Stijn is het broertje van Sanne.



Bloemengroet

De bloemen gingen in de afgelopen maanden als groet van de gemeente naar de volgende personen:

5 november

mevr. Grietje Hadderingh
De Hoefslag

12 november

Mevr. Moek

19 november

mevr. Leeuw-van Rein
Gieterweg

26 november

dhr. Wagenaar
De Hoefslag

3 december

mevr. Willie Bekkering
Hoogeveen

10 december

mevr. Talan
Borger

17 december

mevr. Aaltje Stobbelaar

25 december

dhr A. Glimmerveen

31 december

mevr. Geertje Hadderingh

MAALTIJDVOORZIENING GASSELTE

Tafeltje Dekje - sinds 1988 een begrip!

Maaltijden op maat, met bezorging aan huis

Bezorgingsgebied: Gasselte, Kostvlies, Gasselternijveen, Gasselternijveenschemond, Gieten en Gieterveen.

Meer informatie: Marjan van der Duin,
0599-512753 / 06-40710965
info@maaltijdvoorzieninggasselte.nl

www.maaltijdvoorzieninggasselte.nl



Van de zondagsschool

Allereerst de beste wensen voor 2024 !
We kijken terug op een mooi zondagsschool seizoen.

15 december hebben we i.s.m. de Kelder de herdertjestocht gehad. Loes hield een praatje, Els Rothe was een prachtige engel en Janny Haddingh vertelde het kerstverhaal in het Drents over Pieter die in het kerstspel herbergier mocht zijn.

Pieter had zo'n medelijden met Jozef en Maria., dat hij hen toch maar binnen liet in de herberg.

Daarna volgde er een korte wandeling over de Gasselterheide, waar de Harmonie kerstliederen speelden.

Als afsluiting was er voor iedereen broodjes knakworst en warme chocolademelk.



24 december was de kerstviering van de Zondagsschool. Juf Blanka had de leiding en juf Sjouke vertelde het kerstverhaal over beertje Bas.

In de pauze was er warme chocolademelk en (zelfgebakken) koekjes en hapjes door de ouders en ons gebakken/meegenomen.

Na afloop kregen de kinderen van de Zondagsschool een boek en alle kinderen kregen wat lekkers.

7 januari hadden we weer de traditionele nieuwjaarsinstuif. De ouders waren ook aanwezig. Juf Sjouke had wederom heerlijk



ke kniepertjes gebakken. De sjoelbakken stonden klaar voor de sjoelbakken competitie. Kinderen, maar ook ouders zijn fanatiek.

24 maart is het Palmpasen. Ik verwacht dat we met de Kelder wederom een Palmpasen optocht gaan doen.

31 maart is het Pasen. We ontbijten dan van 8.30 uur tot 9.30 uur in de leerkamer. De kinderen mogen dan een hardgekookt ei en een versierd ei meeneemen.

We kijken terug en kijken alvast vooruit.

Hartelijke groet
Blanka Rutgers-Boontjes

Sing-in met Anneke de Hoop

Een nieuw verschijnsel deed zijn intrede in het Witte kerkje: een Sing-in!

De eerste vond plaats op december 2023 en op 10 februari is de tweede.

Op een zaterdagochtend stelde Anneke ons voor aan een aantal liederen die we in de kerstperiode zouden gaan zingen. Wat viel er veel over te vertellen, er ging een wereld voor ons open. Hoe anders zing je een lied als je hebt stilgestaan bij de rijke geschiedenis van die woorden.

Daarna het samen zingen, zeer professioneel begeleid door Anneke en onze organist Harm Timmer. Het was heerlijk samen van het zingen te genieten.

En toen het lied met Kerstmis in de liturgie stond, was het voor mij alsof je een goede vriend terug vindt, in plaats van een lied voor het eerst zingen.

Wat me het meest bijbleef van de sing-in is dat Anneke uitlegde hoezeer de liederen een wezenlijk onderdeel zijn van geloofsbeleving na de reformatie: je neemt als gemeente als het ware zelf het Woord in de mond.

Ik verheug me op de volgende sing-in

Ingeborg van den Bovenkamp



Maak uw wandeling naar kerk, werk, bos of hei met goed verzorgde voeten door

Medisch Pedicure Praktijk Pes Cura

Jannie E.G. Oortwijn-Timmer

medisch pedicure

MEDISCH
PEDICURE

Gediplomeerd lid:



Achter de Brinken 4A

9462 RH Gasselte

0599-637 847 / 06-31 53 31 22

E-mail: mpppescura@hotmail.com



Vrijwilligers gevraagd voor NL DOET project Witte Kerkje Gasselte

Voor klussen in en om het Witte Kerkje en de Pastorie tijdens de landelijke vrijwilligersdagen (NL DOET) in maart zoeken we voor **zaterdag 16 maart** een tiental vrijwilligers, (man, vrouw, jong, oud), die mee willen helpen met enkele klussen. De klussen vinden afhankelijk van het weer binnen of buiten plaats. De klusdag is van 10 tot 15 uur, maar je mag ook kortere tijd komen helpen.

Onder begeleiding van enkele “voorwerkers” kan o.a. gewerkt worden aan het opruimen en schoonmaken van orgelzolder, preekstoel, keuken kerk, CV hok pastorie, opbergschuur. Buiten zijn er klussen op het historische kerkhof en voor het opknappen maken van parkeerplaats, oprit, schuurtje, vlaggenmast. En speciaal aandacht voor de herdenkingsplaats bij het monument.

De vrijwilligersklus is aangemeld bij NL DOET, waarbij een subsidie is toegekend voor benodigde materialen zoals schoonmaak benodigdheden, verf, gereedschap en niet te vergeten voor koek, broodjes en soep tijdens de gezellige lunch.

Het is de bedoeling hier een jaarlijkse vrijwilligers klusdag van te maken, met landelijke financiële ondersteuning. NL DOET bij Witte Kerkje Gasselte is een initiatief van de Stichting Vrienden van het Witte Kerkje.

Voor meer informatie en aanmelding: website <https://www.vriendenwittekerkjegasselte.nl/>, Facebook pagina Vrienden Witte Kerkje, mail naar info@vriendenwittekerkjegasselte.nl of via de koster, Jan van het Hof (06-26766360).

**GEZOCHT:
VRIJWILLIGERS**

Wie zijn wij?

Vele vrijwilligers zijn op de een of andere manier betrokken bij de Protestantse Gemeente in Gasselte. Met enige regelmaat stellen we in Verbinding een van die vrijwilligers in het kort aan u voor.

Deze keer Wieke Koning en Rona Schuitema



Rona Schuitema (links) en Wieke Koning

Mijn naam is Wieke Koning.

Ik ben 47 jaar en ben getrouwd met Epko. Samen met onze kinderen Joliena en Gerben wonen wij nu al zo'n 17 jaar met veel plezier aan de Dorpsstraat 28 in Gasselte. Recht tegenover bakker Timmer (de mooiste plek in Gasselte)

Ik ben werkzaam als vakbondsbestuurder bij vakbond FNV in de sector metaal. In mijn vrije tijd houd ik van zwemmen, motorsport, lezen, bakken en breien.

Samen met Rona verzorg ik de preekvoorziening. We hebben het stokje van Lammie Wilkens overgenomen die vele jaren heeft zorggedragen voor de bemensing van het preekrooster. En dat heeft ze heel goed gedaan. Het valt af en toe niet mee om het rooster rond te krijgen. Met de hulp van de gemeente leden en tips die we ontvangen komt dit toch iedere keer weer op zijn pootjes terecht. Dank daarvoor.

Verder staat bij ons sinds dit jaar de deelkast naast de brievenbus. Mensen die het nodig hebben kunnen iets uit de kast pakken en zij die het kunnen missen kunnen een product in de kast doen. Ik ben positief verrast door de vele dorpsgenoten die geregeld iets in de kast doen. Prachtig vind ik dat. Ik wil iedereen daarvoor bedanken.

Ik ben Rona Schuitema, getrouwd en heb 2 volwassen kinderen; Dorien en Robert. Ik woon schuin tegenover Wieke.

Wieke vroeg mij of ik haar zou willen helpen met de preekvoorziening.

Zoals jullie kunnen lezen, is dat soms best een hele klus, maar met wat kunst en vliegwerk redden we het nog steeds. Ik ben werkzaam in het onderwijs, en sta alweer flink wat jaren voor groep 7/8.

Een prachtige leeftijdscategorie, die goed bij mij past.

Ik mag graag lezen; op dit moment lees ik het nieuwste boek van Arthur Japin 'wat stilte wil'...echt een aanrader! Ik houd van puzzelen, vooral quizen vind ik erg leuk, en ik zoek graag de rust in de natuur op.

Bericht vanuit de Diaconie

In de maanden november en december heeft de diaconie, mede dankzij uw geweldige steun, veel praktische hulp kunnen bieden. Het begon in november al met de oproep vanuit de 6 kerken in de gemeente Aa en Hunze om de vluchtelingkinderen uit de Oekraïne, die helaas nog in Papenvoort moeten verblijven, een fantastisch Sint Nicolaasfeest aan te kunnen bieden. Hartverwarmend was het om te merken dat u met velen hieraan heeft meegedaan. Zaterdagmiddag 2 december om half twee werd Sinterklaas ontvangen door zingende kinderen in de Oekraïne opvang Papenvoort. Sinterklaas had pepernoten en frisdrank meegenomen. Grote tafels stonden vol met feestelijk verpakte cadeautjes voor 74 kinderen van 0 tot en met 12 jaar. Het feest werd opgeluisterd door Sinterklaasliedjes. De kinderen met moeders, vaders en oma's vulden de grote zaal. Assistenten van Sinterklaas deelden de cadeautjes uit. Om half vier kwamen 36 jeugdigen van 13 tot en met 17 jaar een VVV cadeaubon in ontvangst nemen. De cadeaus waren mooi verpakt en er was een goede financiële bijdrage. Sinterklaas wil hiermee alle mensen uit alle dorpen in Aa en Hunze en ook Zuidlaren die dit feest voor de kinderen hebben mogelijk gemaakt hartelijk bedanken.



Op zaterdag 16 december was er weer, zoals gebruikelijk is, de inzameling in de Leerkamer van houdbare levensmiddelen, toiletartikelen en eventueel niet gebruikte Kerstpakketten ten behoeve van de afnemers van de voedselbank in Gieteren. Ook hier werd gul gegeven en konden wij de Voedselbank blij maken met de geleverde producten.

In de Adventstijd stond er een klein “winkeltje” opgesteld bij de ingang van de kerk waarop producten uitgestald lagen, gemaakt door de vrouwen van het P3W project, kaarten, tasjes, boekenleggers, armbandjes enz. De verkoop van deze producten komt geheel ten goede aan de vrouwen op West Papoea. Vooral de kerstkaarten waren zeer gewild en kregen een goede bestemming, win/win.



De schaalcollecte op Kerstavond kwam ook geheel ten goede aan ons meerjaren project P3W “Sterke vrouwen in Papoea” op West Papoea. Ook deze opbrengst zal in goede handen zijn bij Kerk in Actie die er zorg voor draagt dat dit bij “ons” project terecht komt.

De diaconie is dan ook erg blij dat al deze praktische projecten zo goed ondersteund worden door de gemeenteleden en ook in 2024 hopen wij op uw betrokkenheid en inzet te kunnen blijven rekenen om op deze wijze ons geloof “handen en voeten” te geven.

Namens de diaconie,
Adnes Tingen-van Rijn

Wie heeft Hij dan?

Christus heeft geen andere handen

dan onze handen

om vandaag zijn werk te doen.

Hij heeft geen andere voeten

dan onze voeten

om de mens te geleiden op zijn weg.

Hij heeft geen andere mond

dan onze mond om de mens te verhalen

hoe Hij stierf en weer verrees.

Hij heeft geen andere hulp

dan onze hulp om de mens nader

tot Hem te brengen.

Maar als onze handen nu eens

drukker zijn met ander werk

dan met het zijne?

Wie heeft Hij dan...

... om over zijn liefde te vertellen?

... om zijn Licht te verspreiden?

... om Hem te loven voor

wat Hij voor ons heeft gedaan?

Wie?

Koffie ochtenden in de Leerkamer



Ook het komende seizoen zijn er om de twee weken, op de woensdag, koffieochtenden in de Leerkamer van het Witte Kerkje.

De Leerkamer staat op het terrein van de kerk en is tegen de pastorie aangebouwd.

Er is ruim voldoende parkeergelegenheid en iedereen is welkom om een lekker kopje koffie of thee te drinken. Je mag de hele ochtend er gezellig bijpraten maar ook als je een kwartiertje langskomt is dat helemaal goed!

De komende koffieochtenden zijn op 7 februari, 21 februari, 6 maart, 20 maart, 3 april en 17 april.

De koffie staat klaar van 10.00 tot 11.30.

Wees welkom!



Kopij

voor Verbinding van
april/mei 2024 ontvangen
we graag voor 10 maart
per e-mail: ivdbovenkamp@hotmail.com

Disclaimer

De Algemene Verordening Gegevensbescherming, oftewel de Privacywet, moet onder meer de privacy van iedereen (beter) beschermen. Het was en is altijd een vaste gewoonte om in iedere Verbinding ook de adressen te vermelden van mensen die bijvoorbeeld een bloemetje verdienen of er al één hebben ontvangen. Voor veel mensen is dat vaak een extra reden om er ook persoonlijk aandacht aan te besteden binnen het kader van 'omzien naar elkaar.'

Uit de reacties die we ontvangen, trekken we de conclusie, dat dit erg op prijs wordt gesteld. Wanneer u uw adresgegevens niet vermeld wilt zien, laat dit dan even weten via het redactie-adres:

ivdbovenkamp@hotmail.com

De (eind-)redactie behoudt zich bovendien het recht voor om ingezonden kopij aan te passen, in te korten of niet te plaatsen. Er kan hierover niet worden gecorrespondeerd.

De eindredactie

Kerkdiensten

Alle diensten beginnen om 10.00 uur, tenzij anders vermeld

Datum	Voorganger	Uitgangscollecten
4 februari	ds. J. Middeljans	Werelddiaconaat Bangladesh
11 februari	ds. A.P. Oosting	K.I.A. Noodhulp
18 februari	dhr. A. Weemstra	Onderhoud Kerk en Pastorie
25 februari	ds. L. Roersma (begin 40 dagentijd)	Project sterke vrouwen in de Kerk, Papua Nieuw Guinea
3 maart	ds. O. Mulder	K.I.A. voorjaarszending
10 maart	ds. H. Marsman	Gemeentewerk
17 maart	ds. L. Roersma	Binnenlands diaconaat, omzien naar gevangenen
24 maart	ds. Pattinasarany	Onderhoud kerk en Pastorie
28 maart	Witte Donderdag ds. L. Roersma (H.A.)	Hospice Assen
	aanvang 19.30 uur	
29 maart	Goede Vrijdag ds. L. Roersma	
	aanvang 19.30 uur	
30 maart	Stille Zaterdag ds. L. Roersma	
	aanvang 21.00 uur	
31 maart	1 ^{ste} Paasdag ds. L. Roersma	Werelddiaconaat K.I.A. Pasen
7 april	dhr. H. Dijkstra	Onderhoud Kerk en Pastorie
14 april	mevr. M.M. van Vliet	Stichting Dorcas
21 april	mevr. J. Veldkamp	Onderhoud Historisch Kerkhof
28 april	ds. H. Jonker	Vluchtelingenwerk

Het Witte Kerkje heeft 5 gediplomeerde bedrijfshulpverleners.

Bij kerkdiensten en andere activiteiten die door of namens de kerkenraad worden georganiseerd is een BHV'er aanwezig.



Collecten

Datum	rondgang	rondgang	schaal	
	diaconie	K.R.M.		bestemming schaalcollecte
5 november	36.20	32.15	75.50	K.I.A. Colombia
12 november	41.15	40.10	116.50	Lilianefonds
19 november	28.60	39.45	66.00	Gemeentewerk
26 november	78.30	70.35	188.20	Hospice Assen
3 december	30.25	35.20	75.00	Lilianefonds
10 december	25.60	21.70	59.00	Onderhoud Kerk en Pastorie
17 december	41.05	38.65	85.50	Zondagsschool
24 december Kerstdienst	119.84	119.84	365.08	Sterke vrouwen in de kerk. Papua, Indonesië
25 december	60.22	62.85	154.22	Kinderen in de Knel
31 december	37.00	28.80	85.50	Gemeentewerk

We zijn zeer dankbaar voor de extra giften die we in de afgelopen maanden kregen o.a. voor de zondagsschool, voor de kinderen van Oekraïne en voor de voedselbank.



Contactpersonen Protestantse Gemeente Gasselte

Wijk	Contactpersoon	Telefoon
Dorpsstraat	<i>Vacature</i>	
De Brinken, J. Hugelaan, Grotenend, Esweg, Stationsstraat, Looweg	Mevr. L. Wilkens	564206
Gieterweg, Wevenakkersweg, Heetweg, Kepselweg	<i>Vacature</i>	
Kostvliet, Achterweg, Verlengde Grensweg	Mevr. M. Barhorst	564279
Julianalaan, Kamplaan, Gasselterstraat (Bronnegerveen)	Mevr. M. Zwaan	565030
De Hoefslag	De heer J. Tolsma	852390
De Hoefslag 1 t/m 49 (appartementen)	Mevr. J. Hadderingh	564896
Hoogte der Heide	Mevr. J. Hadderingh	564896
Achter de Brinken, Bergweg, Berkenlaan	Mevr. M. de Wolde	06-15101388
De Heugte, Thebincklaan, B. Fabritiuslaan, Catharinalaan	Mevr. T. Berkhout	06-52076107
E. Hiddingelaan, J. Hilbinglaan, Vicarislaan	<i>Vacature</i>	
Henricuslaan, W. Bronningerlaan, J. Cuperuslaan	De heer J. Tolsma	852390
Schulte Alinghlaan	Mevr. M. Pieters-van het Hof	06-23729979
Olde Hof, Stuifzandlaan, Markepad, Markeweg, Molenstraat	<i>Vacature</i>	
Kerkstraat	Mevr. F. Roosien	06-14645492
Ericapark, Sodemorseweg, Borgerweg,	<i>Vacature</i>	
Lutkenend, Bosweg, Houtvester Jansenweg	Mevr. E. Tamminga	06-50613876
Gasselternijveen, Gasselterboerveen, Gasselterboerveenschemond, Gasselternijveenschemond	Mevr. H. Speelman	0599-512523
Gieten	Mevr. I. van den Bovenkamp	06-10120067
Drouwen, Borger en overig buitengebied	Mevr. M.J. Berkhoff	564723

Verbinding is een uitgave van
Stichting Vrienden van het Witte Kerkje

Nummer
februari - maart 2024
Redactie
Verbinding

Ingeborg van den Bovenkamp
(eindredactie)
Tel. 06-10120067
e-mail: ivdbovenkamp@hotmail.com

Lies Vreugdenhil
Tel. 564107
e-mail: e.l.vreugdenhil@planet.nl

Elske Tamminga
Tel. 06-50613876
e-mail: elsketamminga@ziggo.nl

Het volgende nummer
van Verbinding
verschijnt
april 2024

Kopij mailen naar
ivdbovenkamp@hotmail.com

Vormgeving en druk:



Grafisch Goed
Dorpsstraat 14
9462 PL Gasselte
info@grafischgoedgasselte.nl
www.grafischgoedgasselte.nl



Gedrukt op papier
afkomstig uit productiebossen.
Hierdoor gaan geen oerbossen verloren.